

BEGROTING 2019

Uitgaven € 193.300



Inkomsten € 189.800



Voor verdere toelichting en inzage in de cijfers, zie: www.pj23bunnik.nl
menu: financiën en beheer / kerkbalans



R.K. Parochie
Paus Johannes XXIII

Geloofsgemeenschap St. Barbara
Bunnik



**Geef
voor
je kerk**

**Geef
voor
je kerk**

*Zodat jouw kerk kan
geven aan anderen.*

Actie 
Kerkbalans
2019

Beste mede-parochianen,

Gezamenlijk vormen we onze geloofsgemeenschap. Een gemeenschap die onderdeel is van een wereldkerk, maar vooral ook plaatselijk met elkaar bekend en herkenbaar. Ons geloof verbindt ons daarin met elkaar.

gemeenschap

Parochianen; jong of oud, wekelijkse kerkganger of jaarlijkse bezoeker van de nachtmis, toevallige passant

of zeer betrokken vrijwilliger, alle smaken passen hierin. Er is veel moois te beleven, en we hopen elkaar troost te kunnen bieden wanneer het minder mooi is.

Gezamenlijk *vormen* we niet alleen deze gemeenschap, gezamenlijk *steunen* we die ook. Door de inzet van onze (meer dan 200 !) vrijwilligers, door deelname aan activiteiten, én door geld. Voor dat laatste hebben we de jaarlijkse actie Kerkbalans. Het thema dit jaar is 'Geef voor je kerk, zodat jouw kerk kan geven aan anderen'. Nou, dat lijkt me duidelijk. Geef om de gemeenschap, geef voor je kerk!

vrijwilligers

Naast het verzorgen van wekelijkse vieringen – reguliere vieringen en juist ook bij hoogtijdagen – proberen we ook om te kijken naar mensen die onze aandacht nodig hebben, goede werken te doen voor

zorg voor elkaar

behoefte, dichtbij en veraf, en zo nog veel meer. Op deze manier kunnen we ook geven

aan anderen. En ook zoeken we naar andere wegen om datgene dat we hier en nu met elkaar mogen delen, te verbinden met de toekomst. Zodat we ook in de toekomst een levende en vitale geloofsgemeenschap zijn, waar ook mensen die wat minder hebben met de traditionele beleving van het geloof een plek kunnen vinden. Andere vormen, nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven, nieuwe tradities, andere wegen.

Alleen sámen kunnen we kerk zijn. Dit vraagt ook om een passende financiële steun. Middelen om het vele goede werk te kunnen continueren, maar ook voor praktische zaken als onderhoud van gebouw en terreinen.

geef !

Kortom: geef om de gemeenschap, geef voor je kerk! Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Alvast hartelijke dank voor uw gift.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Kavelaars, voorzitter Locatieraad

En dat nog even dit

SCHUIF EEN STOELTJE BIJ



De inrichting van onze kerk heeft de aandacht. U weet wellicht dat de zijtransepten enige tijd geleden buiten gebruik zijn genomen. Alleen bij drukbezochte vieringen worden daar stoelen bijgeplaatst. Momenteel zijn dit zware stoelen die veel ruimte innemen, en niet erg geschikt om steeds op en af te stapelen. Dat is zwaar werk. We willen daarom investeren in nieuwe stoelen die goed zitten en makkelijk te stapelen zijn.

Beter voor onze vrijwilligers, prettiger voor de kerkganger. Ook de stoelen vooraan in de kerk, voor mensen die wat minder goed ter been zijn, zouden vervangen moeten worden door beter geschikte exemplaren. En daarvoor is natuurlijk ook geld nodig. Als we voldoende extra geld kunnen inzamelen dan is het verantwoord om deze uitgave te doen.



Daarom geef ik u graag in overweging om onder het motto 'schuif een stoeltje bij' een extra toezegging te doen.